

together in Berlin



Are you
ready?



Ontdek Berlijn op een
geheel nieuwe manier.
Berlijn zoals je nog nooit
hebt gezien. Ga samen op
pad en maak herinneringen.
Together Berlin.

dream in Berlin

Het is bijna een echte luchtballon! Alleen zit deze Berlijnse luchtballon vast aan een kabel. Vanuit het mandje heb je echter een waanzinnig uitzicht over Mitte, geen enkel hoog gebouw staat in de weg. De Hi Flyer is één van 's werelds grootste helium



luchtballonnen en zweeft tot zo'n 150 meter boven de grond. In totaal ben je zo'n 15 minuten in de lucht om van het uitzicht te genieten. Een bijzondere ervaring die voor mensen met hoogtevrees iets minder goed geschikt is. al ben je zo'n 15 minuten in de lucht om van het uitzicht te genieten.



LuchtballonVaryz



Openbaar VerVoer

feel free in Berlin

De U-Bahn staat voor Untergrundbahn, de ondergrondse metro van Berlijn. Echte Berlijners willen de metro ook wel eens aanduiden met simpelweg "U". De U-Bahn is door lezers van BerlijnBlog uitgeroepen als favoriet vervoersmiddel in Berlijn



met 51% van de stemmen . De U-Bahn vervoert je snel en efficiënt door de hele stad. Het Berlijnse metronetwerk bestaat uit 146 kilometer spoor en 173 stations. De langste metrolijn van Berlijn is de U7 met 32 kilometer lengte, tevens is de Berlijnse U7 het langste stuk spoor.

get inspired in Berlin

Zelf Street Art maken
Tijdens onze Graffiti- &
Street Art Workshop maak je
je eigen unieke kunstwerk
en laten we je kennismaken
met de activiteiten van een
street art team. Of je nu
op schoolreisje, met een
bedrijfsuitje of met de hele
familie in Berlijn bent:



wij maken binnen twee uur
een echte sprayer van je!
Duik met ons Berlijn in,
de street art hoofdstad
van Europa en wordt er deel
van met je eigen sjablonen.
We beginnen met een korte,
spannende ontdekkingsreis
rond het thema 'Kunst in de
openbare ruimte'. We bekijken
de uitbundige graffiti hier.



Street Art

Workshop



"Berlin is my
favourite
city!"



wander

in Berlin

De Berlijnse Muur kent iedereen wel kent uit films, geschiedenisboeken of uit verhalen. De DDR bouwde deze muur om West-Berlijn heen, zodat haar inwoners niet meer zo eenvoudig via West-Berlijn naar het kapitalistische westen konden vluchten. Zelf heb



ik niet bewust meegemaakt hoe het was om de grens te passeren, hoe het was om in een gedeelde stad te wonen en hoe het was om in de media te volgen hoe de muur viel. In Berlijn zijn echter genoeg resten van de Koude Oorlog te vinden – zowel op straat als in tentoonstellingen.





Berlijne muur



go eat in Berlin

Naast de bekende vlooienmarkten die op zondag plaats vinden in Berlijn, zijn er ook steeds meer markten met street food in Berlijn. Deze wisselen elkaar snel af: er komen continue nieuwe markten bij, andere markten stoppen weer. Hierdoor



blijven het altijd leuke en frisse evenementen, die telkens een nieuwe publiek aanspreken. Op deze pagina staan alle street food markten in Berlijn, die hun sporen hebben verdiend en regelmatig plaatsvinden! Street Food Thursday in Markthalle IX. Kom en proef alles!

discover in Berlin

De Brandenburger Tor is één van de belangrijkste en bekende bezienswaardigheden van de stad en ook hét hedendaagse symbool van (het herenigde) Berlijn. De Brandenburger Tor is de enige oude stadspoort (1788) in Berlijn die nog overeind staat en kwam vlak na de



Tweede Wereldoorlog in de Russische sector te liggen. In 1961 werd er vlak achter de Brandenburger Tor begonnen met de bouw van de Berlijnse Muur. Omdat het tijdens de Koude Oorlog niet mogelijk was de Brandenburger Tor te passeren is de oude stadspoort symbool gaan staan voor de Duitse eenwording.



Brandenburger Tor

*"Create
your own
memories!"*



_____ in Berlin

_____ in Berlin

_____ in Berlin

_____ in Berlin